



Ordföranden gillar läget...



Text : BJÖRN ROMBACH

● Detta är Nya CykelTidningens julnummer. Ledarutrymmet är mitt, fast jag inte har något att säga om just julen. Annat än gott då ... I andra sammanhang är det lätt att vara kritisk. Men inte ska jag kritisera julen. Vi behöver ett avbrott när det är som mörkast. Med shopping, mat, släkt och tro gör ni som ni vill. Jag med. Att mellandagarna är billigare i butiken, rymligare i kyrkan och bjuder trevligare umgänge vet ju alla. Vi släpper det.

Nyåret är långt intressantare! Inte därför att det är något som vi inte gör det till. Nyåret är vår konstruktion precis som julen. Någon gång måste vi dock låta året börja på nytt. Festen, bubblen och fyrverkerierna är en sak. Rätt kul

SCS:s cykelturistleder finns numera över hela riket. Här passerar Sverigeleden längs Vildmarksvägen från Jämtland till Lappland nära norska gränsen. I söder Gäddede, i norr Stekenjokk. Vägen är endast öppen från början på juni till 15 oktober. Det här kortet togs kring midsommar – vägen var snöfri, men inte omgivningarna.

om man är fler. Men bytet av kalender är det mest spännande. Ännu ett år ska summeras. Hur har det gått? Varthän har vi kommit? Kunde jag bidragit mer? Det är frågor vi ställer oss vid årsskiftet. Dessa och så den allra viktigaste – vilka som var året 10 rappaste hits?

Tre relativt goda år

Till sommaren har jag i tre år haft förtroendet som ordförande i Cykelsällskapet. Och – jo tack, så här långt har det känts bra. Jag har suttit med i en aktiv styrelse, som hittat delvis nya arbetsformer. Det har varit ett nöje att leda den. Ett bra gäng som vill mycket. En av de viktigaste frågorna styrelsen arbetat med är medlemsrekrytering.

Sveriges ideella föreningar har alla samma problem. Man måste numera anstränga sig för att hålla medlemsantalet uppe. Det är inte bara utbudet som ökat och fritiden som minskat. Den ideella sektorn är hårt trängd av kommersialiseringen och det är inget en enskild förening kan göra mycket åt.

Den väg vi inom Cykelsällskapet valt, för att behålla våra medlemmar och värva nya är fortsatt hög kvalitet. Det kan låta självklart. Men se er omkring. Många har valt motsatt väg. Det vi gör när det gäller leder och aktiviteter är genomgående av högsta klass. Vi bidrar till

miljöarbetet och har en fantastisk resurs i världens främsta cykelbibliotek. Bara vi kan sprida kunskapen om vad vi gör och erbjuder, får vi fler medlemmar.

Sverigeleden – ett föredömligt arbete

De nya kartverken över Sverigeleden som kom i år är också något vi alla kan vara stolta över. Arbetet har huvudsakligen gjorts på SCS-kansliet. Även vid en internationell jämförelse når detta absolut toppklass. Det är lätt att glömma, då SCS-sekreteraren så självklart tillhör vår organisation.

Även våra turer och utfärder är mycket bra. Det vi märkt av är dock en något ojämn tillströmning av deltagare. Detta kan bli ett av diskussionsämnen på tinget 2008. Hur får vi ut fler på cykel? Ledarna gör ett fantastiskt arbete, som fler borde få glädjen att uppleva, bland annat ordföranden själv.

Vår nya cykeltidning håller även den mycket god klass. Jag läser regelbundet ett antal medlemstidskrifter och kan konstatera att det är stora kvalitetsskillnader, som dessutom inte tycks vara en resursfråga. Mycket större organisationer gör relativt svagt ifrån sig där vi lyckas. Redaktionen och medskribenterna gör ett jättejobb. Framöver vore det positivt med fler kvinnliga bidrag – men vi är ju inte helt utan. Jag följer också en handfull cykeltidningar på tyska och engelska regelbundet. Även här står vi oss gott. Men allt i fyrfärg och ett stort laboratorietest i varje nummer skulle förstas smaka ...

SCCB – en kulturgärning

Medan jag ser allt i ljusblått, måste jag åter nämna vårt cykelboksbibliotek (SCCB). Dryga 1400 volymer har det nu blivit – det är en kulturgärning av stora mått. Ingen kan matcha det vi gjort. Vid tillfälle ska jag högläsa alla tackbrev från lyckligt överväldigade boklånare.

Men problemen och framtiden då? Vad är det för en ordförande, som inte ser vargen komma och så självförojt blickar bakåt. Tja – såvitt jag

LEDARE

kan bedöma ser det ungefär likadant ut åt bägge hållen. Men visst finns där en del moln framöver också. Ett är att våra ambitioner ibland sliter väl hårt på de mest aktiva. Vi måste framöver bli bättre på att sprida arbetet på flera händer. Frivilliga fram! Hojta till den som vill bidra med lite mer av sig själv och sin tid.

Samhället måste belöna kvaliteten

Ett andra orosmoln är den ideella sektorns ställning i samhället. Vi kan aldrig klara oss på enbart medlemsavgifter. Minskas det allmännas stöd, försvinner vi och med oss en insats som är flerdubbelt större än kostnaden. Där ligger idealiteten. Man kan här också fråga sig hur stödet till Sveriges föreningarna verkligen fördelas. Vi vill att kvalitet och prestation ska belönas. Alla har nämligen allt att vinna på en sådan nyordning.

Gott nytt år på er från en stolt ordförande för Svenska Cykelsällskapet. □

Allt du behöver veta om svensk cykel

Turistleder • Kartor • Turföreläsningar • Paketarrangemang • Motionslopp
Spännande långfärder • Trafiksäkerhet • Teknik • Miljöfrågor • Postorder
Titta in till SCS:s hemsida på nätet - Vi har öppet dygnet runt

www.svenska-cykelsallskapet.se

